



# Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Mars 2000

[Till nyhetsbreven...](#)  
[Första sidan](#)

Ana María och hennes familj kommer till Sverige och Norge!

[Nyhetsbrevet på Norska](#)

---

Innehåll:

[Ana María och hennes familj kommer till Sverige och Norge!](#)

[Solveig och Viktoria med team i Bolivia](#)

[Kärleken segrar](#)

[Färska bilder från Ryssland talar sitt eget språk](#)

---

## Nu kommer Ana María och hennes familj till Sverige och Norge!

Först vill jag be om ursäkt, för att vårt förra nyhetsbrev kom ut lite sent.

Men kanske bättre med för mycket nyheter än för lite?

Naturligtvis är det med enorm glädje som vi nu kan berätta för dig att vi äntligen kommer att få besök av **Ana Maria**, hennes man **Santi** och sonen **Christian**. Som vi berättade i vårt förra nyhetsbrev så har vi länge drömt om att få ta emot detta celebra besök. Det har inte varit lätt att få loss dem från deras arbete bland gatubarnen i Bolivia. Problemet har bland annat varit, att ingen kunnat ta över ansvaret för arbetet under tiden dom är borta. Men så har problemet löst sig och snart landar dom på nordisk mark! Under två månader skall dom resa runt i Sverige, Norge och Danmark och berätta i ord och bild om sitt liv bland dom fattiga och utslagna i miljonstaden Cochabamba i Bolivia.

1991 startade vi Barnens RäddningsArk i Gällivare. Det blir också den plats som först får möta våra bolivianska vänner. Dom tre första veckorna i april kommer vi att besöka skolor, organisationer, arbetsplatser och församlingar i nord Sverige.

Högalidskolan i Kiruna som tillsammans med Barnens RäddningsArk startade hela

arbetet bland gatubarnen i Bolivia 1993 kommer att få besök av Ana Maria och Santi under flera dagar. Denna skola gör varje år fantastiska insamlingar till stöd för gatubarnen. Även andra skolor i Kiruna är nu med i ett härligt samarbetsprojekt mellan skolorna.

På vår långa turné från norr till söder, är målet att informera och samla in pengar till ett markområde som vi länge drömt, där vi kan bygga ett fint center för gatubarnen. Vi har en markfond som uteslutande är avsatt för detta. Markfonden vill vi nu fylla, så att vi kan köpa marken och börja bygga. Det är den bästa investering du och jag kan göra för Bolivias gatubarn.

Att investera i barn är det absolut viktigaste och mest välsignade vi kan göra med våra pengar.



*Ana María och hennes familj kommer till Sverige och Norge.*

---

## Solveig och Viktoria med team i Bolivia

Den 24 februari reste Solveig och Viktoria ut till Bolivia med ett arbetsteam på fem personer. Målet med resan var bland annat att upprusta och utrusta vårt hem "El Arca" samt att teamet med egna ögon skulle få uppleva arbetet på plats. När jag skriver detta nyhetsbrev så är dom fortfarande kvar ute i Bolivia.

Teamet har haft en intensiv tid där ute med massor av arbetsuppgifter. "Vi hinner inte berätta om allt som sker" har varit dom stående svaren jag fått höra. Jag vet vad dom menar. Dagarna vill på intet sätt räcka till och intrycken står på kö. Genom att vi inte reser ut som turister och bara får se det ytliga, utan hamnar mitt i dom djupaste händelserna i vardagslivet, så blir resan till Bolivia en otroligt stark upplevelse. I Bolivia bor vi tillsammans med våra bolivianska medarbetare. Då hamnar vi också direkt mitt i den nöd och de arbete som dom uträttar bland folket i miljonstaden Cochabamba. För det mesta är en sådan här resa personligt livsförvandlande! Kanske tycker en del att det är lite dyrt att resa så långt bort. Men jag kan utan tvekan säga att det är en investering för livet. Flera som tidigare rest ut är i dag aktiva medarbetare i Barnens RäddningsArk.

Solveig, Viktoria, Roger, Rune, Terje, Maria och Ingegerd står på från morgon till kväll. Dom har gjort massor av inköp till hemmet "El Arca". Bland annat har samtliga 21

skolpojkar fått skolmaterial och kläder för hela skollåret. Våra pojkar växer så det knakar. Familjen är stor och utgifterna är också därefter... ([Läs mer om behoven i Bolivia!](#)) Rune och Terje som är snickare har målat och reparerat på hemmet. Bland annat har dom haft problem med kloakvatten som stigit upp i vattensystemet under regnperioden. Nu är detta åtgärdat och en ny vattenpump är på plats. I många rum hade fönstren gått sönder. Så nu är nya fönster på plats. Dom gör nya kläskåp till pojkarna och mycket annat.

### Roger Kemi och Viktoria Wrenbro berättar från Bolivia:

[Läs resebrev](#)



*Ung mor med barn.*



*Viktoria i miljonstaden Cochabamba.*

## "Kärleken segrar"



*Den mycket omtyckta CD:n "Kärleken segrar"*

I somras var **Bente** och **Andreas Wennemo** ute i Bolivia och fick uppleva gatubarnens situation direkt på gatan. Redan innan vi åkte ut hade tanken börjat födas att Barnens RäddningsArk skulle ge ut en CD-skiva där hela överskottet skulle gå direkt till arbetet för Bolivias gatubarn. Några av musiktexterna skrev Bente och Andreas redan innan resan, utan att egentligen veta vad dom skulle möta där ute. Olika dramatiska upplevelser under dom intensiva sommarveckorna i Bolivia, blev en bekräftelse på att dom skrivit



dom rätta texterna!

Strax före Jul kom CD-skivan med titeln "**Kärleken segrar**" ut på marknaden. Tills i dag har den sålt i omkring **2000 ex!**

Den har blivit otroligt omtyckt. Det är en barn och famije CD där bland annat **Carola** och en stor barnkör på 250 barn sjunger härliga och friska sånger för stora och små.

Vi vill nu uppmana dig att beställa denna fina CD. Den kostar 180 kronor och vi sänder den till dig utan att du behöver betala porto. De är naturligtvis också en fin gåva att ge bort. Tänk också på att hela överskottet går till barnen på gatorna i Cochabamba, Bolivia.

Kryssa för beställningen på postgirot och sätt in 180 kronor så sänder vi dig CD-skivan direkt.

**Tack för din beställning!**



*Bente Wennemo i Cochabamba.*

## **Färska bilder från Ryssland talar sitt eget språk**

När som helst på dygnet kan jag se det som en film framför mina ögon. Det händer att jag vaknar på natten och ser strålande glada ansikten som ler mot mig. Det är alla dessa hundratals barn och ungdomar jag mötte under den sista resan till Ryssland.

Man skall nog inte väga upplevelser mot varandra. Men jag vill påstå att denna resa var helt speciell. Att se resultatet av detta enkla, men mycket effektiva matprogram på skolorna är helt fantastiskt. Att träffa barnen, ungdomarna, lärarna och personalen på skol köken, är möten som sätter djupa spår. Tillsammans med våra ryska medarbetare besökte vi fem skolor och jag fick tala till 100-tals elever, lärare och föräldrar. På en skola hade jag en engelsk lektion för en klass. På en annan skola hade dom samlat omkring 180 av dom älsta eleverna i en gymnastiksal. Att stå framför alla härliga ryska ungdomar och mötas av frågor från A till Ö är ett stort privilegium. Jag var också uppe till borgmästaren. Från honom kan jag förmedla hälsningar till dig och ett stort tack för att vi gjort det möjligt för barnen att varje skoldag få äta varm mat. Nu har vi två månader kvar av den vinterperiod som skolorna lagar mat till barnen. Det är två mycket viktiga månader då barnen också har examina.

Förra året tänkte vi avsluta matprogrammet tidigare. Men då bad skolorna oss fortsätta lite längre just med tanke på alla prov barnen har.

**Så nu vill jag uppmana dig att stå med för att fullborda det vi lovat!**

Tänk på följande:

**Varje måltid kostar 5 kronor.**

**För 25 kronor ger du ett mål mat till ett ryskt barn under en vecka.**

**För 100 kronor ger du ett mål mat till ett ryskt barn under en månad.**

För 200 kronor ger du ett mål mat till ett ryskt barn under två månader.



---

[Tillbaka till startsidan](#)

---

## Sverige

**Barnens RäddningsArk**

**Postgiro: 90 11 11- 5**

**Adress: Källgatan 8  
982 34 Gällivare  
SVERIGE**

**Telefon: +46 70 2260777**

**E-mail: [info@barnensraddningsark.com](mailto:info@barnensraddningsark.com)**

## Norge

**Barnas RedningsArk**

**Postgiro: 0540-0801942**

**Adress: Strømstadsgata 10  
0569 Oslo  
NORGE**

**Telefon: +47 920 87017**

**E-mail: [info@barnensraddningsark.com](mailto:info@barnensraddningsark.com)**

**Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.**

[Till förstasidan](#)

---

Ansvarig för BRA's sidor:

[Björn Wilhelmson](#)