

## 20 flickor avslutar snart datautbildningen

Snart avslutar 20 av flickorna det första steget i datautbildningen. Den skulle egentligen redan ha avslutats, men läraren blev sjuk och därför har det tagit längre tid. Utbildningen betyder otroligt mycket för flickorna. Den ger dem självförtroende och de är naturligtvis också stolta över att de har fått en grundkunskap i data som de sedan kan bygga vidare på.

Nu väntar vi på att få starta den andra omgången i pojkarnas datautbildning.



Här är det full fokus.

## Sverige presenterades i Bolivia

Förra våren var två av våra ledare här i Sverige och turnerade från Kiruna i norr till Småland i söder. Deras två döttrar var också med på resan. De fick fina kontakter på många platser, bland annat med elever på de skolor som de besökte och som stöder oss sedan många år. Deras äldsta flicka Adriana har nyligen haft ett projektarbete om Sverige tillsammans med en klasskamrat som hon nu har presenterat på sin skola i Bolivia. Vi hjälpte henne med lite bilder som hon visade på sin utställning. Det blev en helt fantastisk presentation! De lät till och med se upp den svenska nationaldräkten. Alla på skolan var imponerade över vad de hade åstadkommit.



Adriana till höger och hennes kompis i klassen.

De serverade bland annat köttbullar och kanelbullar, berättade om gruvorna i Kiruna och Gällivare och visade konst och bilder. De visade också pellets (järnmalmskullor), som förädlas vid gruvorna och skeppas ut över hela världen från hamnarna i Narvik och Luleå. Grattis Adriana till en fantastisk sverigepresentation!

## Tack alla elever och lärare!

Sjöparksskolan i Gällivare och Klockarhagsskolan i Hällefors har genomfört sina årliga BRA-dagar. Det är så viktigt för våra egna barn och ungdomar att under skolåren få denna möjlighet; att arbeta med solidaritet och internationella frågor. Det blir inte bara teori i klassrummen, utan också praktisk handling som ger ett konkret resultat genom deras arbetsinsatser.

Nu hoppas vi också att några elever och lärare från de skolor som stöder oss skall ta möjligheten att resa till Bolivia, för att själva se arbetet på plats.

## Vi närmar oss målet

Först vill vi tacka er alla som trofast ger ert stöd så att vi kan förverkliga drömmen om att bygga det nya El Arca. Idag återstår det ca 385 000 SEK att samla in. Den verkliga nedräkningen har börjat och vi närmar oss målet. Tänk om vi skulle få in resterande under sommaren för att kunna påbörja bygget till hösten! Tänk ifall...!!

**Slutligen vill vi önska er alla en riktigt skön sommar!**

Glöm oss inte under semestertiderna!  
Hjärtliga sommarhälsningar,  
Jörgen Wrengbro

Vi stöttar  
Barnens RäddningsArk

no limit  
promotion.as

www.no-limit.no

BILHALLEN  
www.bilhallen-e14.com E14

LINDBERG

www.lindberg.tm.se

VIHAB

Betongbälltagning 0950-60014

novia  
EKONOMI

www.noviaekonomi.se

RUBECO  
Barnens Ark

www.rubeco.no

MUSKOT  
MEDIA

www.muskotmedia.se

Fjeld Gård  
www.fjeldgard.no

CORAX  
UTVECKLING

BTS  
BEROGLAGENS TEKNISKA SERVICE AB

www.btsab.com

Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runti om i vår värld.

90 KONTO SVENSK  
INSAMLINGS  
KONTROLL

Vi står under kontroll av  
Svensk Insamlingskontroll  
Vi har ett 90-nummer för all  
ekonomisk insamling;  
Postgiro 90 11 11 - 5



Barnens RäddningsArk  
Källgatan 8, 982 34 Gällivare  
Tel: 0970-800 569  
Mobil: 070-325 89 17  
E-mail:  
info@barnensraddningsark.com  
www.barnensraddningsark.com

Postgiro: 90 11 11 - 5

Design, layout: www.mprphoto.se

# BRA NYHETER

Barnens Räddnings Ark

Nyhetsbrev Juni/Juli 2012



Celina med sin lillebror Gabriel.

## Kära vänner

När vi får bilder från Bolivia så ser man att barnen trivs och har det bra. De utstrålar trygghet! Det svåra liv de tidigare hade, verkar så oändligt långt borta nu. Barnen får växa upp i en kärleksfull och trygg omgivning på våra hem. En dag står de på egna ben och är genom bland

annat den skolgång och utbildning vi gett dem förberedda att klara många utmaningar som väntar dem i livet. Celina och hennes bror Gabriel är bara ett bland många exempel på syskon som vi får se lyckliga och glada tillsammans när de träffas.

Jimena inleder juni månads information...

sid. 2

Leonardo hälsade på...

sid. 3

Sverige presenterades i Bolivia...

sid. 4



## Jimena inleder juni månads information till dig med följande ord:

”Det är fantastiskt för oss alla här i Bolivia att få arbeta tillsammans med er som en stor familj. Vi får möta framgångar och svårigheter tillsammans. Det viktiga är att vi är på väg framåt oavsett vilka omständigheter vi möter. Vi växer med uppgifterna och försöker hela tiden förbättra det vi gör. Denna gång vill jag nämna något som vi tycker är viktigt och det är att alla barn här får möjlighet att träffas och ha olika aktiviteter tillsammans. Det skapar gemenskap och en familjekänsla som är ett av målen med arbetet som vi har.”



Jose Luis och Maicol är bästisar.



Anita till höger på bilden.

## Anita, 12 år

Vi har mött denna härliga livfulla tjej många gånger när vi besökt flickhemmet. Hon är kärleksfull och intelligent, men har ett häftigt humör som kan orsaka en mindre jordbävning. En av ledarna i Bolivia berättade följande om en dag då Anita vaknade på sin absolut sämsta sida. Hon ville absolut inte kliva upp och gå till skolan. Det var en viktig dag då hon också skulle ha ett prov i skolan, men hon snurrade in sig i täcket i sängen och vägrade att kliva upp. När hon äntligen kom ur sängen och fått på sig kläderna så vägrade hon att stiga in i bussen som skulle köra alla flickorna till skolan. Det blev ett häftigt bråk mellan henne och några av de andra flickorna. Hon hade dessutom gömt skolryggsäcken i bakugnen. Någon hade sett det och hämtade den. Till sist satt Anita och tjurade i bussen. De övriga försökte muntra upp henne under vägen till skolan. När de kom fram till skolan hade hon lugnat sig lite och hon fick göra sitt prov som alla de övriga i klassen.

## Bästa kompisar

Jose Luis och Maicol är verkligen goda kompisar. När Jose Luis gör sina läxor så brukar Maicol göra allt för att få hans uppmärksamhet. Han försöker locka honom bort från ”tråkiga” läxböcker för att istället komma ut för att spela fotboll eller göra något annat som är betydligt trevligare. De är två grabbar som har kul tillsammans och har funnit varandra som om de vore två bröder.

## Leonardo hälsade på

Naturligtvis är det svårt att veta exakt vad som hänt med alla som varit hos oss under de 20 år vi arbetat. När de lämnar våra hem så sprids de för vinden och vi tappar ibland kontakten med dem och vet inte så mycket om vad som händer i deras liv.

Men så dyker de upp en dag som vuxna män eller kvinnor. Det är en helt fantastisk känsla att åter få möta dem. Leonardo var hos oss under många år. Vi minns bland annat att han var en duktig fotbollsspelare. I dag arbetar han i Argentina som byggnadsarbetare och han är tillsammans med en kvinna som också arbetar där.

För några veckor sedan kom han på besök till Bolivia och passade då på att även hälsa på ute på El Arca. El Arca har naturligtvis betytt mycket för honom och det blev hans hem till den dag då han kunde klara sig själv.



Leonardo bor och arbetar i Argentina i dag.



Bertha är gift, arbetar och har en liten flicka.

## Bertha

Strålande glad kom Bertha för att hälsa på och se det nya flickhemmet Rosa de Sarón. Nu hade hon med sig sin lilla flicka som var nio månader gammal. Berta berättade att hon arbetade på en butik. Hon hade det bra och berättade också att hon funnit en bra man och var gift.

Bertha var hos oss när vi hade det gamla flickhemmet som vi hyrde. Hon kom till oss med en mycket tragisk bakgrund där hon också hade levt på gatan under en period. För Javier och Jimena var det naturligtvis en glädjestund att få möta Bertha med sin lilla flicka och få möjlighet att höra hur det gått för henne i livet sedan hon lämnade hemmet. Vilken uppmuntran och motivation det blir för oss alla att få se resultatet av det arbete vi lägger ner för att ge barn och ungdomar en ny chans i livet!



Gör det verkligen så bär ont att bli vaccinerad?

## Det stora vaccinationskriget

Den bolivianska ”vintern” bjuder på kalla nätter och varma dagar. Temperaturen växlar mycket och det innebär att det också är förkylningstider. Barnen blir ofta förkylda och de smittar varandra. Därför beslutade vi oss för att barnen skulle vaccineras i år.

Men vem tycker om att få sprutor? Vi fick verkligen ”härliga” bilder från de dagar då vaccineringen pågick. Några skratade och höll god min medan andra visade ärligt vad de tyckte. Plötsligt saknades några barn, men de återfanns där de gömde sig i och under sängarna för att slippa undan. Men inget hjälpte! Alla blev till sist vaccinerade vare sig de ville eller inte...