



# Barnens RäddningsArk

## Nyhetsbrev

December 2009

[Till alla nyhetsbrev...](#)

---

Rubriker:

[Efter sju år har flickorna sitt eget hem](#)

[Festen på El Arca som ingen kommer att glömma](#)

[Första mötet](#)

[Färdigställandet av Rosa de Saron](#)

[Aldrig kunde jag tro](#)

[Hemmen är räddningen för barnen i framtiden](#)

[Nu går vi vidare](#)

---

### Efter sju år har flickorna sitt eget hem

Det började för många år sedan med en dröm om att flickorna på gatan skulle få ett eget hem fyllt av kärlek och trygghet. För sju år sedan kunde vi hyra ett hus dit de kunde komma. Under de åren har vi sett många flickor och unga mammor från gatan få en ny framtid. Den 16:e oktober lämnade flickorna det gamla och nerslitna huset vi hyrt för att flytta in i det nybyggda hemmet, som nu är deras alldeles egna. Den flytt dagen av gränslös lycka kan nog inte beskrivas med ord. Vi önskar att ni alla hade kunnat vara med på plats och dela deras glädje. Nu har vi mött flickorna i deras nya hem och det vill vi berätta om i detta nyhetsbrev.



**Flickorna på väg till sitt nya hem**



**Rosemary bär upp en madrass till sitt nya rum**

---



## Första mötet

Just nu befinner vi oss i Bolivia och har fått möta flickorna i sitt nya hem. När vi körde in framför nya Rosa de Sarón blev bilen omringad av de gladaste flickor man kan tänka sig. Aldrig har vi hållit så många flickor i handen samtidigt och aldrig har vi fått så många kramar samtidigt. De var inte ledarna som visade oss runt i huset utan det gjorde flickorna. Vi vandrade hand i hand med dem från rum till rum och såg på de ljusa och rymliga lokalerna. Det var högt i tak och genom alla de stora fönstren strömmade kvällsljuset in. Michael, Josef och Lars Erik från Edsbyn var med oss och fick ta emot våra prinsessors spontana glädje. Trots att det var första gången de träffades, var det som om de känt varandra tidigare. Den eftermiddagen var också du med och gick runt med flickorna och våra ledare! Hoppas att du känner att du har varit delaktig i att ge flickorna sitt nya Rosa de Sarón. För det är precis så det är.

### *Jörgen och Solveig*



*Flickorna visade oss runt i sitt nya hem*



*Solveig tillsammans med Rosemary och Eva*

---

## Aldrig kunde jag tro

I många år har jag fått vara med i arbetet, men aldrig haft möjlighet att åka ut till Bolivia. Denna resa som Lars-Erik, Josef och jag gjorde har satt spår i mitt hjärta som aldrig tidigare.

Jag har sett bilder på hur Rosa de Sarón byggts upp men aldrig kunde jag tro att det skulle bli så här fint: rent och snyggt med stora luftiga lokaler, jättefina sovrum till alla barnen och en härlig gård där de kan springa och leka.

Det var fantastiskt att uppleva den kärlek flickorna gav oss. Det var som om kramarna aldrig ville ta slut! Samtidigt kände vi att vi ville ge så mycket tillbaka men att vi inte räckte till.

### *Michael Lindberg*



*Michael och Lars Erik visas runt av flickorna*

---

## Nu går vi vidare



Det återstår nu en mycket viktig uppgift och det är att köpa in all inredning till hemmet. Det är ett stort och angeläget projekt som vi nu arbetar med. Tomten på Rosa de Sarón skall röjas upp och en trädgårdsmästare skall planera den. Vi skall plantera träd, blommor, grönsaker och annat innan regnperioden börjar. Vi skall ställa i ordning ett bageri när den halvfärdiga byggnaden som fanns sedan tidigare är klar. Blir det gott bröd kan vi också sälja det. Dessutom planerar vi att starta en tvåårig syutbildning. Flickorna skall också börja i en ny skola som ligger närmare hemmet. Detta är bara några av alla de projekt som vi skall genomföra.



## Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

När vi satte oss i bilarna för att åka hem på kvällen, tänkte jag på den fantastiska atmosfären som vi alla upplevde. Ingen ville hem och alla njöt. Vi sjöng, spelade och skrattade. Den ena dansen avlöste den andra. Flickorna och pojkarna spelade drama och sjöng. När den ena höll tal så kom någon annan och ville göra samma sak. Det serverades hamburgare, rostade jordnötter, popcorn, gelé, dricka och godis. Våra vänner från Edsbyn skänkte gitarrer och fotbollar till båda hemmen och dessutom stod de för hela festen.



## Färdigställandet av Rosa de Saron







### **Nu skall vi inreda och göra allt klart på nya RDS**



Som du läst, är vi inne i ett intensivt arbete med att färdigställa det nya Rosa de Sarón. Vi behöver ekonomisk hjälp för att slutföra detta, så att vi kan börja arbeta med renovering och utbyggnad av pojkhemmet El Arca.



### **Jörgen**



## **Hemmen är räddningen för barnen i framtiden**



Det här är det sista nyhetsbrevet för i år. Vi skulle kunna spegla nöden på gatan och rädslan och smärtan bland barnen som får uppleva de vuxna som ett så stort hot, att de måste fly ut i en osäkerhet som inget barn borde få uppleva. Det är fullständigt obegripligt att barn skall få uppleva att ingen vill ha dem. Vi mötte för några dagar sedan en flicka som bara var 13 år och gravid där hon stod med limburken och sniffade. Men den här gången skall vi inte berätta mer om livet på gatan. Istället vill vi att du skall känna glädje och inspiration över de resultat som vi uppnår. Det tror vi att du känner när du läser detta nyhetsbrev. Vi vill att du skall känna dig stolt över din insats.



Tack för att ni stått vid vår sida under hela året och gjort allt detta arbete möjligt. Det är ju när vi kämpar tillsammans som vi lyckas i en mycket ansvarsfull och krävande uppgift.



### **Så vill vi slutligen önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!**



**Angi tillsammans med sina bröder; Robin, Peter, Jhonny och Daniel**



### **Sverige**

**Barnens RäddningsArk**

**Postgiro: 90 11 11- 5**

**Adress: Källgatan 8**

**982 34 Gällivare**

**SVERIGE**

**Telefon: +46 70 2260777**

**E-mail: [info@barnensraddningsark.com](mailto:info@barnensraddningsark.com)**



### **Norge**

**Barnas RedningsArk**

**Postgiro: 0540-0801942**

**Adress: Strømstadsgata 10**

**0569 Oslo**

**NORGE**

**Telefon: +47 920 87017**

**E-mail: [info@barnensraddningsark.com](mailto:info@barnensraddningsark.com)**



**Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.**



[Till förstasidan](#)