

Ny bil till Bolivia

Vi fortsätter att jobba med att finna rätt typ bil att sända ut till Bolivia. Det har varit semestertider och det har gjort att det tagit längre tid än beräknat. Regeringen i Bolivia har infört nya lagar vad gäller import av bilar. Bilarna får inte vara äldre än två år och inga dieselmotorer får importeras. Detta gör att vi blir begränsade i val av bilmodeller. Att köpa en bil i Bolivia blir mycket dyrt eftersom dollarkursen är så hög. Vi jobbar vidare med projektet för att finna den rätta bilen att ha i arbetet och kommer att informera när bilen är på väg till Bolivia.

Den höga dollarkursen försämrar vår ekonomi och våra möjligheter att stödja som vi önskar

Utgifterna vi har i Bolivia är i dollar. Dollarkursen gentemot kronan har stigit mycket kraftigt och ligger på en hög nivå sedan flera månader. Det innebär att vår ekonomi drabbas hårt. Vi är nu i stort behov av att få in extra gåvor för att klara den ekonomiska situationen som uppstått.

Du kan hjälpa oss att klara situationen genom att stödja oss på olika sätt:

- Bli en fadder för våra hem med valfritt belopp
- Sätt in en gåva på vårt 90-konto: 90 11 11 - 5
- Swisha in en gåva från din mobil direkt till vårt 90-konto utan kostnad på: 1239011115

Den bästa investering du kan göra!

Att investera i barnens liv så att de får gå i skola och får en utbildning ger en avkastning som inte går att mäta i kronor. Varje "aktie" är ett dyrbart liv som har ett värde utan gräns. Önskar du donera en större gåva för att investera i barnens framtid? Då använder du dig av vårt 90-konto och uppger till vilket ändamål du önskar donera pengarna till. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller specifika önskemål för din donation.



Vi stöttar Barnens RäddningsArk

no limit
promotion as
www.no-limit.no

BILHALLEN
www.bilhallen-e14.com E14

LINDBERG
www.lindberg.tm.se

novia
EKONOMI
www.noviaekonomi.se

RUBECO
Etendom AS
www.rubeco.no

MUSKOT MEDIA
www.muskotmedia.se

Fjeld Gård
www.fjeldgard.no

CORAX
UTVECKLING

BTS
BEROGLAGENS TEKNISKA SERVICE AB
www.btsab.com

imega promotion
www.imegapromotion.se

Imega display
www.imegadisplay.se

Barnens RäddningsArk är en obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid, som vill förmedla hjälp och glädje till människor runt om i vår värld.

90 KONTO SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Vi står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll
Vi har ett 90-nummer för all ekonomisk insamling;
Postgiro 90 11 11 - 5



Barnens RäddningsArk
Källgatan 8, 982 34 Gällivare
Tel: 0970-800 569
Mobil: 070-22 60 777
info@barnensraddningsark.com
www.barnensraddningsark.com

Postgiro: 90 11 11 - 5

imega promotion

BRA NYHETER

Barnens Räddnings Ark

Nyhetsbrev Augusti 2015



Examensprov på nästan tio timmar!

Så kom den stora och mycket efterlängtade dagen då tio av de äldsta flickorna tog sin examen efter ett års frisör-manikyrbildning. Det var ännu ett viktigt steg i deras liv och för deras framtid.

Examen pågick i nästan tio timmar innan alla kunde jubla och glädjas över att ha klarat de olika proven! Utbildningen på flickhemmet har skett på fritiden vid sidan om den normala skolgången, och är ett resultat på flickornas starka motivation och iver att lära sig ett yrke.

Tidigare har de också genomgått utbildning i data och en tvåårig sömmerskeutbildning. Att ge flickorna möjlighet till skola och yrkesutbildning är det viktigaste vi kan göra för att de själva kan ta ansvar för sina vägval i livet och få möjligheter att förverkliga sina drömmar och mål. Vårt uppdrag här hemma är att ge de bolivianska ledarna de ekonomiska resurserna de behöver för att kunna genomföra arbetet.

Swish

Nu kan du Swisha in din gåva direkt till oss från din mobil utan avgifter! Swish är en mobiltjänst i samarbete med flera banker som gör att man snabbt, enkelt och säkert kan föra över pengar från sitt mobiltelefonnummer. Swish används i dag av ca 2,7 miljoner Svenskar. Allt du behöver göra är att ladda ner appen till din mobil och sedan fylla i vårt Swish-nummer: 1239011115 och valfri summa. Det finns också möjlighet att fylla i fritext med en hälsning. Gåvan går direkt in på vårt 90-konto: 90 11 11 - 5. Det är kostnadsfritt eftersom vi har ett 90-konto. Din internetbank har all information om Swish.

Vårt Swish-nummer är: 1239011115
Välkommen

Tre generationer på besök i Bolivia!...

sid. 2

Sjöparkskolan genomförde BRA-dagen...

sid. 3

Den bästa investering du kan göra!...

sid. 4

Tre generationer till Bolivia del 2

I detta nyhetsbrev berättar Dagmar om sina upplevelser!

För mig är det första gången jag besöker Bolivia och Cochabamba. Jag fick följa med min dotter Susanna som har varit här tidigare. Med på resan var också hennes dotter Katrin. På flygplatsen blev vi mottagna av Ana Maria och hennes familj. Alla mötte oss med stora famnen som om vi känt varandra hela livet. Samma värme har sedan mött oss överallt hela tiden vi varit här.

En dag tog Javier oss med först till pojkhemmet El Arca och sedan till flickhemmet Rosa de Sarón. El Arca ligger en bit utanför staden i vackert grönt landskap med berg i fjärran. När vi kom var pojkarna samlade på gården och alla gav oss en kram. Vi blev sedan visade runt i ett äldre och ett nybyggt hus, målade i gult och blått. På alla sängar låg ett eller flera mjukisdjur, även hos de stora pojkarna. På en vägg satt en lista med pojkarnas namn och vilket område de skulle städa. Ute på gården fanns ett klädsträck med kläder som de tvättat själva.

En psykolog och en socialarbetare är anställda för båda hemmen. I deras rum fanns mappar med uppgifter om alla pojkarna. Mitt intryck vid detta korta besök var att pojkarna blir väl omhändertagna och att man arbetar på att lära dem att ta hand om sig själva och varandra, ingen lätt uppgift med barn som farit mycket illa i livet.

Sara och Anna besökte hemmen

I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om ett mail som kom från Sara, en före detta elev från Högalidskolan i Kiruna och som nu studerar på universitet i Bolivias huvudstad La Paz. Sara och hennes kompis Anna önskade besöka hemmen och skrev följande efter besöket:

”Vi hade några otroligt fina dagar i Cochabamba. Vilken otroligt kärleksfull familj Ana-Maria hade. Och hon, vilken kvinna! Jag är väldigt glad att jag fick chansen att träffa henne och de andra.

Javier kom och mötte oss på busstationen tidigt på morgonen. Jag och Anna hade heller inte förväntat oss den fina servicen att bli upphämtade av Javier, så med stor förvåning tittade vi på Javier när han kom och sa våra namn!

Vi är väldigt tacksamma att vi fick chansen att besöka de bägge barnhemmen. Så fina de var! Och vilka fantastiska barn, vi fick många varma kramar av tjejerna på Rosa”.

/ Sara och Anna



På flickhemmet blev vi hjärtligt mottagna av flickorna. Det slog mig att alla såg så glada ut, förvånande när man vet lite om vad som hänt i deras liv.

Efter rundvandring i huset kom vi till sist till skönhets-salongen där en överraskning väntade. Vi blev placerade i varsin stol och fick proffsig manikyr och pedikyr av tre flickor, Carmen, Mari Luz och Veronica. Vi fick också hårbehandling - tvätt, massage, inpackning och till sist föning till fin frisyra. Jag har aldrig känt mig så ompysslad och det bästa var att flickorna såg ut att tycka det var roligt.

Sista lördagen skulle vi åka till flickhemmet för att säga adjö till flickorna. När vi kom dit var det tomt på gården, men på väg in till festsalen stod en rad med flickor och en med pojkar och ropade: -”SORPRESA!!!” (Överraskning). När vi kom in i salen blev det stor applåd och alla stod på scenen och sjöng en välkomstsång. Då var det nära till tårar! Sedan följde en föreställning med drama och dans. Efter föreställningen fick vi varsin present, en fin ask som flickorna gjort själva. Därefter samlades alla i matsalen för ett litet kvällsmål. Det blev många kramar igen när vi skulle åka därifrån!

Den omtanke, glädje och kärlek som mött oss här har varit omvälvande och djupt gripande. Ett minne för livet!

/Dagmar



Sjöparksskolan i Gällivare genomförde BRA-dagen för 15:e året i rad!

Tack alla elever, lärare och föräldrar som var med och gjorde BRA-dagen i Gällivare till en familjefest till förmån för gatubarnen i Bolivia! Det var fantastiskt att besöka basaren i skolans korridorer där vi möttes av elevernas entusiasm och glädje.

Mannekänguppvisningen var bejublade, de grillade hamburgarna var utsökta och konstutställningen av eleverna var så bra att den borde visas för alla i kommunen. Café med hembakt, lotterier, spökrunda, elevernas handarbeten och mycket annat gjorde att den 15:e upplagan av BRA-dagen blev till en härlig fest för alla. Vilket härligt engagemang av solidaritet för att hjälpa barnen i Bolivia!



Skolornas engagemang i Barnens RäddningsArk är av största värde!

Genom alla år har vi haft den stora förmånen att få se elevernas engagemang, från olika skolor, att hjälpa barn i Bolivia till ett nytt liv och en framtid. Att barn hjälper andra barn är av absolut största värde ur alla synvinklar. Att ”våra” barn får lära sig att visa solidaritet genom ett konkret handlande och sedan se resultatet går inte att mäta i värde. Det är en kärlekshandling!



En elevs tankar

Efter att ha hört Susanna, lärare på Högalidskolan i Kiruna, berätta om sina upplevelser i Bolivia från den sista resan, skrev en elev från Svarteskolan i Ystad följande:

Det pratet rörde mig ordentligt, med alla bilder när barn och föräldrar köper sko lim och håller i gamla yoggi burkar och sniffade det.

Det är då man inser att det inte spelar någon roll om man har de nyaste kläderna från ”Hollister” eller ”HM”, när man ser de här bilderna blir man ordentligt tillsnurrad att folk lever ute på gatan och sniffar lim.

Då borde man inte bry sig om man inte har det nyaste datorerna när folk lever så här det är tragiskt och synd att barn föds på gatan i Bolivia på gatan varje dag och att de inte kan försörja deras familj och istället ska sniffa lim och få bort hungern genom det. Jag tycker att det är bra att de har startat ett barnhem, ett för killar och ett för tjejer.

Anna-Maria är en person med ett stort hjärta och har lungor av guld som åker ner på gatorna och bjuder på mat till de hemlösa barnen som i vanliga fall skulle sniffat vid denna tid.

Det var ett känslolöst samtal med Susanna och Bolivia.

Jag tyckte att det var tragiskt och jag vill hjälpa till det är inte rätt att ett barn ska behöva sniffa skolim för att slippa gå hungrig och ledsen.

Ps: Svarteskolans elever skänkte 500 kr till Barnens RäddningsArk! Tack alla på Svarteskolan för gåvan!

Centralskolan i Pajala

Vid flera tillfällen har Centralskolans högstadiel elever i Pajala genomfört olika försäljningsaktiviteter för att samla in pengar till våra hem i Bolivia. Mellanstadiel eleverna har samlat tomglas och burkar och pantat. Initiativförmågan hos eleverna har varit imponerande. Tack alla på Centralskolan för fantastiska och mycket viktiga arbetsinsatser till stöd för barnen i Bolivia!